



**Gildewandelingen
Zomerfolder 2019**



Wandelingen van Gilde Utrecht

In deze folder vindt u alles over wandelingen die Gilde Utrecht u kan bieden.

De themawandelingen hebben we voor u op een rijtje gezet. Deze wandelingen gaan op de genoemde dagen altijd door. Bij aanmelding hoort u waar de wandeling start.

Een unieke wandeling in Utrecht boeken

U kunt voor een privégezelschap ook een wandeling reserveren. U kunt een keuze maken uit de onderwerpen uit deze folder of van de website, maar in overleg met de rondleider zijn andere variaties mogelijk.

Maximaal kunnen 15 deelnemers per rondleider mee. Bij grotere groepen zetten wij meer rondleiders in. U kiest zelf voor datum, tijd, vertrekpunt, eindpunt en thema of andere inhoud. Alles is bespreekbaar met de balie.

2 Kennismaken

Op zondagmorgen om 11 uur organiseren wij korte gratis wandelingen om Utrecht te promoten en om u te laten kennismaken met Gilde Utrecht. Start is op Domplein 9.

Wandeling zonder reserveren

Van 1 april tot 1 november vertrekt elke middag om 14 uur een rondleiding vanaf Domplein 9. U hoeft zich voor deze wandeling niet aan te melden. U kunt gewoon bij de rondleider aansluiten. Een leuke ervaring om Utrecht te ontdekken. U betaalt bij de rondleider.

Zomerprogramma

Speciaal voor de thuisblijvers en zomergasten! In de zomermaanden organiseert Gilde Utrecht ook op dinsdag en vrijdag een bijzonder programma. Kijk daarvoor in deze brochure.

Andere talen

Gilde Utrecht leidt rond in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.

Lengte van de wandeling en tarieven

Tenzij anders aangegeven duurt een wandeling 1,5 uur. Wij verzorgen ook wandelingen van 3 uur. Een wandeling van anderhalf uur kost € 8,- per persoon. Een wandeling of fietstocht van drie uur kost € 14,- per persoon. U-pashouders en kinderen tot 13 jaar betalen de helft.

Bij een wandeling van 3 uur wordt halverwege gepauzeerd in een van de horecagelegenheden. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden

Voor alle wandelingen, boot- of fietstochten met uitzondering van de iedere-dag-wandeling kunt u zich als volgt aanmelden:

- via onze website www.gildeutrecht.nl
- via de mail post@gildeutrecht.nl
- telefonisch 030 – 234 32 52 (tussen 14 en 16 uur)
- binnenlopen bij de balie van Gilde Utrecht:
Lange Smeestraat 7, Utrecht

Laat altijd een telefoonnummer en e-mailadres achter, zodat wij u kunnen bereiken.

Cursussen

En mocht u geboeid raken door het erfgoed van Utrecht, kijk dan ook naar het cursusaanbod van Gilde Utrecht, www.gildeutrecht.nl



Programma

Woensdag 3 april 19 uur

Vrouwen in de hoofdrol – Thea Boekhout

In de elfde eeuw groeide Utrecht uit tot een belangrijk handelscentrum. De rol van vrouwen wordt tijdens de rondleiding belicht.

Woensdag 10 april 19 uur

Het nieuwe stadshart – Paul Vergeer

Bijna klaar! Nog even graven en we varen onder een nieuw Hoog Catharijne door. Genieten van Station en andere nieuwbouw. De historie blijft echter zichtbaar ondergronds en aan het water.

Woensdag 17 april 18 – 20 uur

In het spoor van Rietveld – Ulli Hild

De fietstocht start bij de wieg van Rietveld en eindigt bij zijn graf. U ziet veel van zijn werk en hoort over zijn leven.

4

Woensdag 24 april 19 uur

Geschiedenis in straatnamen – Martin Brand

Een Pools spreekwoord zegt: je kent een stad pas als je weet wat de straatnamen betekenen. Dat geldt ook voor de stad Utrecht.

Woensdag 1 mei 19.30 uur

Utrecht in de verdediging – Ton Verhagen

We lopen langs overblijfselen tussen Domplein en Weerpoort. Ook vijandelijke! De resten van kasteel Vredenborch worden niet vergeten.

Zaterdag 4 mei 14 uur

Schuilen – Carolien ter Burg

Wat zijn schuilkerken? Hoe ontstonden ze en waar zijn ze te vinden. In WO II waren er veel schuilplaatsen te vinden achter poorten en in hofjes.

Woensdag 8 mei 19.30 uur

Oorlog tussen de Singels – Johan Steen

Over de donkere periode van de Tweede Wereldoorlog in de binnenstad zijn zo veel verhalen te vertellen. We wandelen langs de plaatsen waar

toen onderduikers, verzet, verraders, bezetters en gewone Utrechters geschiedenis maakten. Opdat we niet vergeten...

Zaterdag 11 mei 12.30 – 16 uur

Fietstocht Waterlinie Zuid – Bert Groeneveld

We kijken rond op fort Lunet I en fietsen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie via de ‘Plofsluis’ naar fort Bij ’t Hemeltje. Een duik in ons militair erfgoed.

Woensdag 15 mei 19.30 uur

Bomen van de binnenstad – Aart de Veer

De Utrechtse binnenstad kent zeker 25 bijzondere boomsoorten. En vaak zijn de bomen ook nog oud, hoog en dik. Of ze ruiken lekker. Kom meebomen!

Woensdag 22 mei 14 uur

Joods leven in Utrecht – Ellen Prevoo

Naast de bekende synagoge aan de Springweg zijn er in Utrecht nog andere belangwekkende sporen van Joods leven. Wandel mee, kijk en luister.

5

Woensdag 22 mei 19.30 uur

Tachtigjarige oorlog in Utrecht – Martin Brand

Ondanks dat het oorlogsgeweld aan de stad voorbijging is deze oorlog van grote invloed geweest op het straatbeeld.

Woensdag 29 mei 19.30 uur

Lunetten – Klaas Meester

Ontdek de noordkant van de wijk Lunetten, het Beatrixpark en natuurlijk de forten.





Woensdag 5 juni 19.30 uur

In en om Wijk C – Paul Vergeer

Tranentrekkende verhalen over het verleden van Wijk C. Smeuïge tradities, leuke herinneringen, het heen-en-weerschuitje, de Mariacongregatie, pastoor van Nuenen en uitzicht op Hoog Catharijne.

Woensdag 12 juni 19.30 uur

De Maliebaan – Rien Stein

Een laan met een rijk verleden, die ook in de laatste wereldoorlog een grote rol gespeeld heeft. U maakt kennis met de prettige en minder prettige kanten van het verleden.

6

Zaterdag 15 juni 12.30 - 16 uur

Fietstocht Waterlinie Noord – Bert Groeneveld

Een rondleiding op fort De Bilt en dan fietsen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie via fort Blauwkapel, het Noorderpark naar fort De Klop. Ervaar de samenhang van dit militair erfgoed.

Dinsdag 18 juni 11 uur

Historisch Groen – Ulli Hild

De oudste boom van Utrecht is 228 jaar oud en stond vroeger in een van de eerste parken van de stad Utrecht. We wandelen langs een aantal verdwenen en bestaande parken en tuinen in de binnenstad.

Woensdag 19 juni 19.30 uur

Rondom het Nicolaaskerkhof – Geert van Beek

‘De vroomheid, de schoonheid, de jeugd, de dood, de waanzin en de ouderdom troffen hier te zamen.’ Aan de hand van dit gedicht van Clare Lennart gaan we de rijke geschiedenis van het zuidelijke puntje van de binnenstad tot leven brengen.

Vrijdag 21 juni 11 uur

Verhalen uit Utrechtse kloosters – Ulli Hild

Wist u dat er in Utrecht meer kloosters voor vrouwen bestonden dan voor mannen, en zelfs twee voor ‘gevallen’ vrouwen? Binnen de stadsmuren stonden 25 kloosters. U wandelt langs delen van behouden kloostergebouwen en hoort over het leven daarbinnen.

Dinsdag 25 juni 14 uur

Bierbrouwerijen – Joke van den Boogaard

Utrecht heeft een rijke bierhistorie. Hoe was het en hoe is het nu? U hoeft niet per se van bier te houden om van deze wandeling te genieten.

Woensdag 26 juni 19.30 uur

Literaire wandeling – Johan Steen

Een wandeling binnen de singels aan de hand van gedichten en mooie verhalen uit de literatuur over Utrecht.

Vrijdag 28 juni 11 uur

Huisnummers zijn leuk! – Aart de Veer

Utrecht is de enige stad in Nederland met het bishuisnummer. Hoe oud is het en wat betekent het? Loop mee en ontdek de regel en de uitzondering op mooie en gekke bordjes.

Dinsdag 2 juli 14 uur

Bomen van de binnenstad – Han Davidse

De Utrechtse binnenstad kent zeker 25 bijzondere boomsoorten. En vaak zijn de bomen ook nog oud, hoog en dik. Of ze ruiken lekker. Kom meebomen!

Woensdag 3 juli 11 uur

Utrecht ziet sterren – Frans Versteeg

Het Domplein als middelpunt van het heelal. Sol Justitiae Illustrat Nos. In 2012 kwam aan het 370-jarige bestaan van het Sterrenkundig Instituut Utrecht abrupt een einde. Gelukkig kan er nog vanaf de ‘Sol’ een wandeling gemaakt worden: langs de planeten van ons zonnestelsel, schaal 1 : 1.000.000.000.



Woensdag 3 juli 19.30 uur

Bij Rhijnauwen en bij Vechten – Johan Le Fèvre

Waar de vijand niet door mocht: we fietsen naar de grootste en meest vooruitgeschoven forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en horen hoe Utrecht verdedigd zou gaan worden.

8

Vrijdag 5 juli 11 uur

Hofjes en stegen, grachten en werven – Corrie van Leusden

Wandel mee door de steegjes, de verborgen hofjes met prachtige flora en oude bomen. Hoor over de geschiedenis van de grachten en de werven.

Vrijdag 5 juli 14 uur

Kijken met kinderoogen – Alfred Sturkenboom

Kogels in de kerktoren. Een hijskraan verdrinkt. Echt gebeurd in Utrecht. Met een gids zie je waar! Bovenbouw basisschool (met opa/oma?)

Zaterdag 6 juli 12.30-16 uur

Fietstocht Waterlinie Noord – Martin Brand

Een rondleiding op fort De Bilt en dan fietsen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie via fort Blauwkapel, het Noorderpark naar fort De Klop. Ervaar de samenhang van dit militair erfgoed.

Dinsdag 9 juli 11 uur

Poorten en poortjes – Wil Klein

De binnenstad van Utrecht kent vele grote en kleine

poorten. Zij geven toegang tot bijzondere plekken en zijn vaak rijk versierd.

Dinsdag 9 juli 14 uur

Varen door Utrecht – Gerrit Huisman

Beleef de historie van de stad eens op een andere manier. In een aangename fluisterboot vertelt uw gids over stoere bastions, een suikerfabriek, scheepsbouw, brute bezetters en Spaanse brandstichters! Minimaal 15 personen, toeslag € 10.

Woensdag 10 juli 11 uur

De Nieuwegracht – Ulli Hild

Aan de Nieuwegracht wonen en woonden kunstenaars, zusters, statige en arme mensen. Er waren kloosters, winkels, hofjes en tuinen. Lopend langs de gracht bekijken wij wat ervan is overgebleven.

Woensdag 10 juli 14 uur

Fort Lunet I naar Lunet IV – Guus Reith

We wandelen en fietsen na een introductie over de Hollandse Waterlinie langs de vier Lunetten aan de rand van Utrecht.

Woensdag 10 juli 19.30 uur

Rondje Wittevrouwen – Geert van Beek

Toen de stadsmuur begon te knellen halverwege de 19e eeuw veranderde het agrarische gebied langs de Biltstraat in een rommelig wijkje met een heel eigen karakter.

Vrijdag 12 juli 11 – 13 uur

In het spoor van Rietveld – Ulli Hild

De fietstocht start bij de wieg van Rietveld en eindigt bij zijn graf. U ziet veel van zijn werk en hoort over zijn leven.

Vrijdag 12 juli 14 uur

Het Vondelparc – Guus Reith

Van nostalgie naar nieuwbouw. Oudere architectuur en modernere met vleugjes nostalgie en een verhaal over het eerste AZC en de enige binnenstraat van Utrecht.

Dinsdag 16 juli 11 uur

Sterke Utrechtse vrouwen – Karen Wesdorp

Over de rebelse Trijn van Leemput, de verzetsvrouw Truus van Lier, Majoor Bosshardt en nog meer vrouwen die dwars tegen de conventies van hun tijd ingingen.

Dinsdag 16 juli 14 uur

Stadskastelen – Rien Stein

Zomerhuizen en winterhuizen in de binnenstad van Utrecht.

Woensdag 17 juli 19.30 uur

Tachtigjarige oorlog in Utrecht – Geert van Beek

Ten tijde van de Opstand veranderde de stad van een katholiek, bestuurlijk centrum in een stad waar de protestanten in vele opzichten de dienst gingen uitmaken. Dat veranderde het alledaagse leven in de stad en heeft de stad tot de dag van vandaag een ander aanzien gegeven.

10

Woensdag 17 juli 19.30 uur

Steen in Utrecht – Johan Steen

Een wandeling rond het Domplein met voorbeelden van de vele soorten natuursteen en andere stenen die gebruikt zijn in de stad.

Vrijdag 19 juli 11 uur

Langs kleine rivieren rond de stad – Ulli Hild

Waar begint de Minstroom, waar loopt hij verder en waar komt hij uit? Dit is een stevige wandeling langs verborgen waterlopen met een oude geschiedenis.



Vrijdag 19 juli 19.30 uur

Merwedekanaal – Johan Le Fèvre

De industriële ontwikkelingen rond het Merwedekanaal en de rol voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden bekeken tijdens een wandeling langs de Muntsluizen en het noordelijke gedeelte van het kanaal door de stad.

Dinsdag 23 juli 14 uur

Hofjes en stegen, grachten en werven – Corrie van Leusden

Wandel mee door de steegjes, de verborgen hofjes met prachtige flora en oude bomen. Hoor over de geschiedenis van de grachten en de werven.

Woensdag 24 juli 11 uur

Kloosters en zorg – Ton Verhagen

Utrecht kende 25 kloosters waarvan een aantal zich met zorg bezighield. We lopen langs plaatsen waar kloosters stonden of nog staan, elk met zijn specifieke verhaal.

11

Woensdag 24 juli 19.30 uur

Architectuur begin 20ste eeuw – Rien Stein

Opvallende gebouwen uit die periode, ontworpen door beroemde architecten. In deze wandeling worden ze getoond en besproken.

Vrijdag 26 juli 11 uur

Vermaak in Utrecht – Theo van Vliet

Waar vermaakten Utrechters zich door de jaren heen. Van de kermis op het Vreebrug tot Limburgia, Rutecks en Cartouch nog meer bekende uitgaansgelegenheden.

Vrijdag 26 juli 11 uur

Wat maakt Utrecht uniek? – Bart Seidel

Werven, werfkelders en consoles! Over stadsrechten en handel.

Dinsdag 30 juli 11 uur

Beelden en gevelstenen – Rien Stein

Hun makers en de ideeën achter de creaties.



Woensdag 31 juli 19.30 uur

Noordelijke binnenstad – Paul Vergeer

Onverwachts interessant met verhalen over de Wittevrouwen, Lodewijk Napoleon, het huis met de koppen of het huis Het ijzeren hek. Wist u dat Utrecht ooit begijntjes had?

Donderdag 1 augustus 11 uur

12 Utrechtse schilders uit de Gouden Eeuw – Karen Wesdorp

Wist u dat Rembrandt en Rubens zijn geïnspireerd door onze Utrechtse schilders? Tijdens de wandeling gaan we langs hun ateliers, woonhuizen en de tekenschool. U krijgt informatie over het schildersvak, het -gilde en de studiereizen die ze maakten naar Italië.

Donderdag 1 augustus 14 uur

Varen door Utrecht – Gerrit Huisman

Beleef de historie van de stad eens op een andere manier. In een aangename fluisterboot vertelt uw gids over stoere bastions, een suikerfabriek, scheepsbouw, brute bezetters en Spaanse brandstichters! Laat u in de boot nemen door Gilde Utrecht. Minimaal 15 personen, toeslag € 10.

Vrijdag 2 augustus 11 uur

Architectuur begin 20ste eeuw – Alfred Sturkenboom

Opvallende gebouwen uit deze periode, ontworpen door beroemde architecten. In een wandeling worden ze getoond en besproken.

Dinsdag 6 augustus 14 uur

Hofjes en stegen, grachten en werven – Corrie van Leusden

Wandel mee door de steegjes, de verborgen hofjes met prachtige flora en oude bomen. Hoor over de geschiedenis van de grachten en de werven.

Woensdag 7 augustus 19.30 uur

Op de fiets rond fort De Bilt – Bert Groeneveld

Na een introductie en een rondleiding op dit fort fietsen we langs restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Belangrijke plekken voor de verdediging van Utrecht.

Vrijdag 9 augustus 11 uur

Bomen van de binnenstad – Han Davidse

De Utrechtse binnenstad kent zeker 25 bijzondere boomsoorten. En vaak zijn de bomen ook nog oud, hoog en dik. Of ze ruiken lekker. Kom meebomen!

Dinsdag 13 augustus 14 uur

Zorg en hulpverlening door de eeuwen heen – Corrie van Leusden

Waren in de middeleeuwen de pelgrims en kruisvaarders welkom in Utrecht? Was er onderdak voor wezen? Hoe was het gesteld met de ouderen in de stad? Bekommerde men zich om de armen?

Woensdag 14 augustus 19.30 uur

Rondje Hollywood – Johan Steen

Over en langs verschillende filmlocaties in de stad en over beroemde Utrechters.

Vrijdag 16 augustus 11 uur

Kijken met kinderoogen – Alfred Sturkenboom

Kogels in de kerktoren. Een hijskraan verdrinkt. Echt gebeurd in Utrecht. Met een gids zie je waar! Bovenbouw basisschool (met opa/oma?)

Dinsdag 20 augustus 14 uur

Van Oudaen naar Weerdpoort – Theo van Vliet

Dit stukje Oudegracht is al in 950 gegraven. Utrechtse heldinnen als Trijn van Leemput en de zusters Augustinessen komen ter sprake.



14

Woensdag 21 augustus 19.30 uur

De wijnwandeling – Gerrit Huisman

Er is in Utrecht altijd in wijn gehandeld. Hoe kwam die wijn in de stad? Waar zat die handel? Welke wijnen waren dat? Wie waren de consumenten en waar dronken ze hun glas? Een proeverij: minimaal 15 personen, toeslag € 10.

Vrijdag 23 augustus 11 uur

Tussen Singel en Spoor – Ton Verhagen

In dit gebied gaan de ontwikkelingen vanaf 1850 snel. Van landgoederen naar ziekenhuis en hoofdgebouwen van de Nederlandse Spoorwegen. Kunstwerken geven dit gebied een extra dimensie.

Zaterdag 24 augustus 12.30 – 16 uur

Fietstocht Waterlinie Zuid – Bert Groeneveld

We kijken rond op fort Lunet I en fietsen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie via de 'Plofsluis' naar fort Bij 't Hemeltje. Een duik in ons militair erfgoed.

Dinsdag 27 augustus 19.30 uur

Zijdebalen – Henk van Hilten

Een nieuwe stadswijk met een oude historie. We verhalen over hoogoplopende twisten, nieuwe energiebronnen, machtige industrieën en

wereldschokkende gebeurtenissen. Alles langs de Utrechtse Zeedijk.

Woensdag 28 augustus 19.30 uur

Fort Blauwkapel – Ton Viguurs

U bekijkt dit bijzondere fort waarin de mooie kern van het dorp Blauwkapel is opgenomen.

Woensdag 4 september 19 uur

Het nieuwe stadshart – Paul Vergeer

Bijna klaar! Nog even graven en we varen onder een nieuw Hoog Catharijne door. Genieten van Station en andere nieuwbouw. De historie blijft echter zichtbaar ondergronds en aan het water.

Zaterdag 7 september 12.30-16 uur

Fietstocht Waterlinie Noord – Guus Reith

Een rondleiding op fort De Bilt en dan fietsen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie via fort Blauwkapel, het Noorderpark naar fort De Klop. Ervaar de samenhang van dit militair erfgoed.

15

Woensdag 11 september 19 uur

Bomen van de binnenstad – Aart de Veer

De Utrechtse binnenstad kent zeker 25 bijzondere boomsoorten. En vaak zijn de bomen ook nog oud, hoog en dik. Of ze ruiken lekker. Kom meebomen!

Woensdag 18 september 19 uur

Beelden in de stad – Ulli Hild

De stad Utrecht is rijk aan beelden. Wij lopen langs beelden die verschillende functies in de openbare ruimte vervullen. U hoort waarom zij er staan, wie ze gemaakt hebben en samen bespreken we wat we ervan vinden.

Woensdag 25 september 19.30 uur

De wijnwandeling – Gerrit Huisman

Er is in Utrecht altijd in wijn gehandeld. Hoe kwam die wijn in de stad? Waar zat die handel? Welke wijnen waren dat? Wie waren de consumenten en waar dronken ze hun glas? Een proeverij: minimaal 15 personen, toeslag € 10.

Aanmelden

Voor alle wandelingen geldt: aanmelden bij de balie van Gilde Utrecht.

U hoort dan tevens het vertrekpunt van wandeling, boot- of fietstocht.

Meer info over Gildeactiviteiten vindt u op onze website www.gildeutrecht.nl

Gilde Utrecht

Lange Smeestraat 7

3511 PS Utrecht

030 – 234 32 52

www.gildeutrecht.nl

post@gildeutrecht.nl

Vermeld uw telefoonnummer als u e-mailt, zodat wij u altijd kunnen antwoorden.

Open: maandag tot en met vrijdag 14-16 uur

Colofon

Dit is een uitgave van Stichting Gilde Utrecht.

Opmaak: Ido de Jonge, *Wrochtsels*, Utrecht

Fotografie: Christien Boeles

Druk: All Print, Utrecht

Oplage: 5000 exemplaren

Uitgave: maart 2019

IBAN NL94 RABO 0120 9432 98

